

Når du mailer til redaktionen

MAIL TIL REDAKTIONEN: Når du sender en mail med stof, tips, ideer eller læserbreve til redaktionen hos NORDJYSKE Thy-Mors, så send venligst kun til denne adresse: thy-mors@nordjyske.dk
 - husk at medsende dit navn og din adresse og telefonnummer.

LOKAL DEBAT



Mors er smuk. Men er øen også naturvenlig? Ikke ifølge en ny analyse af kommunernes Naturkapitalindex.
 Arkivfoto: Bo Lehm

- Vi kan godt få bedre natur på Mors

Af Mette Jensen

Rørsangervej 6, 7900 Nykøbing,
 på vegne af Danmarks
 Naturfredningsforening på Mors

NATUR: En ny analyse af kommunernes Naturkapitalindex placerer Morsø Kommune som nummer 95 ud af landets 98 kommuner. Rangeringen udkom sidst i 2017, vi skraber bunden igen.

Danmarks mange skove, søer, marker og byer rummer alle natur, men værdien af naturen er langt fra den samme fra kommune til kommune. På baggrund af et nyt nationalt biodiversitetskort har forskere fra Aarhus Universitet (DCE) udregnet det såkaldte Naturkapitalindex for Danmark og hver af landets 98 kommuner. Indexet viser blandt andet, at øerne Fanø og Læsø ligger helt i top sammen med mange af de nordsjællandske kommuner, mens bykommunen Rødovre Kommune indtager sidstepladsen. Årsagen til en dårlig placering findes ofte i et stort by- eller landbrugsareal, som optager plads fra naturen, mens naturområ-

der med levesteder for truede arter tæller positivt.

”Naturkapitalindexet bygger på kortlagte og potentielle levesteder for truede arter, som fortæller os, hvor den gode natur i Danmark findes. Kommunerne har en stor del af ansvaret for Danmarks biodiversitet, og derfor er det oplagt at værdisætte den kommunale natur og benchmark dem over for hinanden”, fortæller Seniorforsker fra Aarhus Universitet (DCE) Rasmus Ejrnæs, som er ansvarlig for analysen.

I Morsø Kommune har vi et meget stort landbrugsareal, molergrave og grusgrave. Det er den overordnede grund til, at vi ligger så lavt som nr. 95 i undersøgelsen. Tager vi landbrugsarealerne og råstofgravene ud og kun ser på naturen, placerer kommunen sig på 67. pladsen med 62 point ud af 100 mulige.

Øens areal er på 365 km². Heraf er 73,46 % markarealer. Byerne udgør 5,33 %.

Der er ikke så mange km² tilbage til skov, søer, eng/mose og hede/overdrev.

Morsø kommune har en lille natur, men den natur, vi har, er en fin natur.

Det er den fine natur, vi skal bygge på for at få mere natur og for at få en bedre natur.

Der er ikke noget galt i, at vi har gjort beslag på dele af naturen - vi skal jo have mad på bordet og huse at bo i. Men spørgsmålet er, om ikke vi er gået for vidt?

Naturen er livets grundlag. Arterne i naturen - fra små insekter til større dyr - forsvinder med stor hast. Det er en trist udvikling, der har udfoldet sig i takt med, at vi som samfund har indskrænket naturen for at bruge pladsen og ressourcerne til noget andet - landbrug, bebyggelse, infrastruktur osv.

Natur handler ikke kun om arterne og deres levesteder.

Natur handler også om trivsel - som borgere.

Den gode nyhed er, at vi faktisk kan gøre noget ved det. Og når der til november er kommunalvalg, har politikerne mulighed for at begynde på en frisk.

DN Morsø vil gerne komme med konkrete tiltag:

Pas på den natur, vi allerede har: Begynd med at beskytte den bedste natur først. På den måde sikres de sidste gode levesteder for truede arter.

Giv naturen mere plads: Tag sårbare landbrugsjorde ud af drift og skab mere plads til natur. Eller skab sammenhængende naturområder ved at samle små områder til større. Jo større og mere sammenhængende naturområder, des mere vild natur og biodiversitet.

Bevar og skab flere oaser i landbrugslandet: Store naturområder er altid bedst, men mindre kan også hjælpe naturen. Bevar og skab flere levende hegn, diger, markskel, blomstrende grøfter, vandhuller mv. De er vigtige åndehuller og fungerer som korridorer, som tillader dyr og planter at bevæge sig rundt i et landbrugslandskab med marker så langt, øjet rækker - og uden biodiversitet.

Plant mere skov og gør mere skov urørt: Udlæg mere skovareal som urørt eller

som biodiversitetsskov. Når skoven får lov til at passe sig selv, sker der mirakler for biodiversiteten - mange af vores truede arter bor i gamle og døde træer. Her på Mors ser vi en begyndende tendens til at plante skov på privat areal. Gerne meget mere af det.

Sæt store dyr ud i naturen: Vilde heste og kvæg, der græsser ude hele året, er ikke bare fantastiske at opleve, men er også mirakelmagere for biodiversiteten. Når dyrene tramper/skider på jorden og æder bevoksningen, skaber det en varieret og stedvis lysåben natur. Det baner vejen for en lang række arter - både planter og dyr. Sæt dyr ud og gør kommunen mere vild.

Plant træer og buske i byerne: Mange landsbyer ligger som øer omgivet af store landbrugsarealer. Her vil det give mening at tomme grunde og græsarealer beplantes med træer, buske og vilde blomster. Ligeledes kunne mange græsarealer i parkerne og ved administrationsbygningen omdannes til blomsterenge, så folk kan

opleve summende insekter og smukke flagrende sommerfugle. Kommunen må gerne hive projektet ”Tomme grunde” op af skuffen. I projektet foreslås, at man sår nogle frø, der giver en god biodiversitet.

Undlade sprøjtning med gift på kommunale arealer: Når der sprøjtes med giften Roundup, påvirkes omkringliggende natur og økosystemer. Kommunen må gerne følge andre kommuners gode eksempel.

Private haver og grunde: Vi opfordrer til, at man ikke sprøjter gift i sin egen have. Vi mener, det ikke skal være tilladt at købe gift til private haver.

Skåne grøftekanterne så meget som muligt: Opfordre haveejerne til ikke at omdanne grøftekanter til græsplæner. Grøftekanter skal slås i en minimumshøjde på 10 cm, det giver plads til larver og insekter. Grøftekanter bør max slås én til to gange om året. Gerne høstlet.

Hurra for landskabet på Mors

Af Meiner Nørgaard

Kommunalbestyrelsesmedlem for DF og formand for udvalg for teknik og miljø i Morsø Kommune

NATUR: Kommentar til Pia Thorsen, Enhedslisten, vedr. læserbrevet om naturen på Mors. .

Selvfolgelig skal fakta tages alvorligt og være grund-

laget for det hele. Og hvad er så fakta i forbindelse med Naturfredningsforeningens rapport, der viser de gode, de onde og de dårlige kommuner med hensyn til naturens ve og vel. Fakta er, at det, vi her på Mors kalder for vores skønne natur, kalder Naturfredningens rap-

port for landskab, og det tæller ikke med i vurderingen af naturen. Og i forhold til det siger jeg: Hurra for, at vi har noget skønt, varieret og godt landskab på Mors.

I selv samme rapport kan man læse, at Tårnby kommune på Amager indtager en flot tredjeplads. Tårnby

kommune består hovedsageligt af en enkelt større by, Kastrup Lufthavn, de omkringliggende grønne arealer og et par småøer i Øresund. Ja, ja, og så tænker man, hvor er logikken og fornuf-

ten? Og til dem der mener at vi ingen natur har, eller kun

har dårlig natur på Mors, må jeg sige: Sluk computeren, forlad skrivebordet, find vandreskoene frem og kom til Mors, så kan vi sammen opleve vores skønne natur.

For selvfølgelig skal vi passe på vores skønne natur, udvikle den og gerne skabe mere ”vild natur”, der hvor

det passer ind, gerne lave flere rekreative områder, bla. i forbindelse med vores vådområdeprojekter, og det skal vi gøre i fællesskab. Så kan vi nemlig også om 10, 20 og 30 år sige, at vi har en skøn, mangfoldig og enestående natur på Mors.